

Goede Vrijdag 10 april 2020

Voorganger: ds. Marijke van Selm

Organist: Ron van Halen

Mmv minicantorij olv Elly Bakker

Liturgische schikking: Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.

Stilte

Gebed voor de Goede Vrijdag:

Psalm 22: 1, 4

Toelichting op de lezingen

Lezing: Hebrreeën 4: 14 – 16, 5: 7 – 9

Fluitspel

Joh. 18: 1 – 9

Lied 587: 1

Joh. 18: 10 – 23

'Wer hat dich so geschlagen' uit Johannes Passion

Joh. 18: 24 – 27

Lied 587: 2

Joh. 18: 28 – 36

Lied 587: 3

Joh. 18: 37 - 19: 3

solozang: 'Ach grosser König' uit Johannes Passion

Joh. 19: 4 – 12a:

Lied 587: 4

Joh. 19: 12b – 17

Lied 587: 5

Joh. 19: 18 – 27

Blokfluit: melodie 587

Joh. 19: 28 – 30

Stilte

Het licht wordt gedoofd en weggedragen

Joh. 19: 31 – 41

Overweging in stilte

Beklag Gods

'Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd' uit 'Jij mijn adem', Sytze de Vries. (mel. Lied 566)

Overweging in stilte

Lied 259: alle coupletten Zend ons een engel in de nacht

Gezamenlijk Onze Vader

We verlaten de kerk in stilte

130 Hoe vaak heb ik Hem vurig trouw beloofd

Lied van Petrus na zijn verloochening

Melodie: Frits Mehrrens



1. Hoe vaak heb ik Hem vu - rig trouw be - loofd
zon - der de diep - te van die daad te we - ten?
Hoe snel deed ik of ik Hem was ver - ge - ten
en heeft de nacht mijn vu - rig - heid ge - doofd.

2. Hij sprak van liefde – maar tot welke prijs?
Hij bood de vrijheid – maar ik bleef gevangen.
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen.
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs.
3. Die tot zijn vrienden ons verkozen had
en ons liet delen in zijn groot vertrouwen,
die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen
was ik de vriend die dat nooit meer vergat?
4. Kan ik de naam, die mij is toevertrouwd,
ooit nog met opgeheven hoofde dragen?
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen
hoe ik met heel mijn leven van hem houd.